



Nyhetsbrev från Intact EQ juni - aug 2011

Då Intact EQ inte haft några volontärer på plats i Tiruchirapalli under sommarmånaderna har vår indiska projektledare, Mr Barathi, för första gången fått känna på hur det är att driva verksamheten på egen hand. Det är mycket att tänka på när man håller hästar och ibland går det inte riktigt som man tänkt sig. Läs Barathis berättelse nedan om när alla hästarna rymde från stallet och gav sig ut på egna äventyr. Vi har också äran att presentera Anna Fohlström och Emma Fransson som ska vara volontärer för Intact EQ under hösten!

Hästar på vift

Den 27:e juni när jag satt på ett TLF-möte fick jag plötsligt ett SMS från Josef (en av stallvakterna) som berättade att hästarna hade rymt från stallområdet. Jag fick genast tillstånd från TLF att lämna mötet för att söka efter hästarna. Jag tog mig först till stallet för att hämta rep och gav mig sedan bort mot den by dit Josef sagt att hästarna sprungit. Efter 20 km stötte jag på Josef som nu berättade att Koko och Nobel sprungit åt ena hållet och Equality Line åt det andra och att han inte kunnat hålla deras hastighet. Utifrån denna information bestämde vi oss för att söka i den riktning Nobel och Koko sprungit. Efter ungefär 4 km hittade vi Nobel. Klockan var nu 16.00 Vi informerade de andra på skolan om att vi återfunnit en av hästarna och därefter promenerade Josef tillbaka med Nobel till stallet.

Jag fick höra av några bybor att Koko hade setts i området och jag fortsatte leta men kunde inte hitta honom. Jag återvände istället till stallet för att möta upp de andra TLF- deltagarna och vi lade tillsammans upp en plan om hur vi skulle fortsätta vår sökning. Den natten fick jag hjälp av Mr John och Mr Elavarasan i sökandet. Vi åkte runt med moped och letade länge men kunde inte hitta hästarna någonstans. Mörkret gjorde sökandet än mer besvärligt.

Nästa dag fortsatte vi sökandet och efter 30 km, klockan 9.00, hittade vi Koko. Vi lastade honom på skolans pickup van och vid 11 var han tillbaka i stallet.

Vi fortsatte leta efter Equality Line och kl. 13:30 hittade vi honom äntligen. När vi fann honom var han var 20 km från stallet och några bybor hade bundit honom. När vi skulle ta med honom tillbaka till stallet ville byborna ha 1000 rupies från oss för att de skulle släppa honom. Vi berättade om vårt projekt och att hästarna användes för barn med handikapp men de vägrade ge sig. Till slut gav vi dem pengarna och då kunde vi få ta med oss Equality Line.

Någon dag senare ringde jag veterinären för att försäkra mig om att alla hästar mår bra. Equality Line hade ett litet sår på vänstra sidan om ena bakbenet, precis ovanför hoven, och enligt veterinären skulle det räcka med att smörja såret med en salva. Vi följde hans råd och den lilla skadan läkte snabbt. Alla hästar är nu friska och äter bra. Att hästarna rymde kom väldigt oväntat för oss. Vi kommer i fortsättningen att se efter hästarna mer noggrant för att försäkra oss om att det inte händer igen.

Text: Mr Barathi Dhasan (översatt av Christina Johansson)



Var gräset möjligtvis grönare på andra sidan stängslet? Foto: Barathi Dhasan.

Höstens volontärer

Emma Fransson

Hej!

Jag heter Emma Fransson och kommer att arbeta som volontär inom Intact EQ från slutet av augusti och stanna i tre månader. Det känns otroligt spännande att en dröm som jag har haft i många år äntligen är på väg att uppfyllas. Jag är 29 år och arbetar sedan nästan tre år tillbaka som sjukgymnast inom psykiatri i Örebro.

Jag har så länge jag kan minnas haft ett stort intresse för djur och har erfarenhet av hästar då jag har haft egen häst i ca 13 år. Under sjukgymnastutbildningen skrev jag min c-uppsats om CP-skadade ungdomars upplevelser av behandlingsridning. Att använda djur inom rehabiliteringsområdet är något som intresserar mig mycket, därför tror jag att ridterapiprojektet kommer att passa mig bra. Jag hoppas kunna bidra till projektet med lite av varje, både med mina sjukgymnastiska kunskaper samt med min erfarenhet av hästar.



Som person är jag social, glad och försöker att alltid se livet från den ljusa sidan. När jag inte jobbar umgås jag gärna med vänner och familj, pysslar i trädgården och tränar. Att resa och upptäcka nya platser är ett annat av mina intressen.

Anna Fohlström

Jag är lärare och har det senaste året arbetat på en låg- och mellanstadieskola i Linköping. Det ska bli spännande att se hur den indiska skolan fungerar men också att möta barnen i ridterapi! Jag har flera års erfarenhet av hästar och ridning och tidigare arbetat med funktionshindrade barn men aldrig sett hur det fungerar med ridterapi så det hoppas jag få lära mig mycket om. Tillsammans med Emma kommer jag vara med under ridterapi, träna de tre hästarna och även vara med i planeringen av verksamheten och underhållet av stallet mm.



Indien är ett land jag länge velat åka till och att få arbeta som volontär där tycker jag känns roligt. Ser fram emot att komma in i kulturen och lära mig om människorna där. Tror det är lättare att göra det som volontär än som turist.

Vill du också bli volontär?

Intact EQ söker volontärer för kommande vinter och vår som kan ta över arbetet när Anna och Emma åker hem. Som vanligt behöver vi personer med goda hästkunskaper och/eller personer som har kunskap inom t ex sjukgymnastik, arbetsterapi eller liknande och kan jobba med barnen i ridterapi. Om du själv är sugen på att åka eller känner någon som är intresserad, tveka inte att höra av er till oss! Maila till intacteq@gmail.com!



Vi behöver ditt stöd! För att ridterapi ska fortsätta utvecklas och underhållas är ditt bidrag viktigt! Ge en gåva till ridterapi! PG: 90 11 31-3

Intact EQ är en ideell förening där 95,9 % av insamlade medel når fram till verksamheten i Indien.

Föreningen är politisk och religiöst obunden

Plusgiro: 90 11 31-3

E-mail: intacteq@gmail.com

Hemsida: www.intacteq.com